

RITUELEN EN TRADITIES HOREN BIJ ELKAAR. ZE VERANDEREN JE, ALS JE ER VOLUIT IN GAAT STAAN. OVER NUTTELOOSHEID, VUUR, ZINTUIGEN EN: DAT ALLES ER AL IS. GEHEIMEN OM ZUINIG OP TE ZIJN.

Ik bewaar

TEKST KALIEN BLONDEN | FOTO'S GERARD OONK

Annemieke de Jong- van Campen: 'Alles is al voorhanden'

Ze promoveerde in de mystagogie, een tot de verbeelding sprekende studie naar de inwijding in de geheimen van het leven. Of, zoals in haar proefschrift staat, 'het geheim dat het leven draagt, door christenen God genoemd.' Annemieke de Jong-van Campen (1972) woont al twintig jaar in de Utrechtse wijk Overvecht, een roemruchte probleemwijk. Pas onlangs leerde ze zich verbinden, zowel met haar wortels als met Overvecht, door een bijzondere 'rituele roadtrip', die ze vorig jaar met een vriendin ondernam. 'Het geheim van het leven wordt altijd pas gaandeweg duidelijk.'

Op de onschuldige vraag naar haar geboorteplaats lacht ze verlegen: 'Ik zei altijd Wieringermeer, maar ik kom uit Kreileroord.' Deze plaatsnaam was voor Annemieke een brandmerk: een achtergebleven arbeidersdorp waar je niet vandaan wilde komen. 'Toen ik met mijn vriendin op pad ging kwamen we terecht in mijn geboorteplaats. Ik bekeek alles met andere ogen en werd getroffen door de veerkracht van mensen.'

De autotochten verliepen volgens een vast ritueel: intuïtief reden ze ergens naar toe en wachtten af wat zich zou onvouwen. Bijna altijd vond er een ontmoeting plaats, waar Annemieke een kort verhaal over schreef en ter plekke voorlas. 'In Overvecht kwamen we terecht bij een groep Marokkaanse mannen die buiten stonden te blowen. Ik zou er nooit op af zijn gestapt, maar het paste in ons ritueel. Het werd een bijzondere avond waarin we elkaar hebben ontmoet en geraakt in ons mens-zijn. Mijn onbewuste vooroordelen weken, want in de diepte lijken we op elkaar. Zo werden onze ontmoetingen als licht, dat ontstoken en gedeeld werd.'

Meer dan tien jaar nadat ze haar bul kreeg en zich doctor mocht gaan noemen, ontdekte Annemieke het geheim van het leven: 'Alles is al voorhanden. Als je de tijd neemt en je ervoor openstelt, komt het vanzelf naar je toe.'

www.mystagogieinwerking.nl

